

- Openingswoord
 - *Psalm 91:1-4*
- Welkom
- **LvdG 391**
- Gebed
- **JdH 478** – *zie volgende pagina*
- Bijbellezing
 - *Johannes 1:5 t/m 9*
 - *1 Korintiërs 3:10 t/m 17*
- Verkondiging

Liturgie 31.12.2025

Avonddienst

- **LvdG 475** – vers 1 t/m 4
- Moment van herinneren 2025
- Open gebed en voorbede
- **LvdG 501** – vers 1 en 2
- Zegenbede

JdH 478

Eén naam is onze hope

1) Eén naam is onze hope,
één grond heeft Christus' Kerk,
zij rust in éénen doope,
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af,
Hij was 't, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.

2) Vergaard uit alle streken
in heel de wereld één,
werd dit haar zalig teeken,
dat allen is gemeen.
Eén bede vouwt de handen,
één zegen breekt het brood,
één vuurbaak staat te branden
in 't duister van den dood.

3) Bij 't bloedlicht der flambouwen,
in 't heetste van den strijd,
wacht zij in stil vertrouwen
den vrede voor altijd,
tot eind'lijk voor haar oogen,
waarin 't verlangen brandt,
het schouwspel komt getogen
der Kerke triumfant.